



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας είναι ζοφερές για τον λαό, ιδιαίτερα όμως χαρμόσυνες για τους ενεργειακούς ομίλους και τους εμπόρους του ρεύματος.

Ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια, οι τιμές του ρεύματος πέταξαν στα ουράνια και για κάποιο διάστημα δεκαπλασιάστηκαν. Σταθερά σήμερα, μετά και το τέλος των "επιδοτήσεων", οι τιμές έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν η δικαιολογία, αφού η εκτίναξη των τιμών έγινε αρκετά νωρίτερα. Οι επιδοτήσεις του ρεύματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη προέρχονται τελικά από τους ίδιους τους λαϊκούς καταναλωτές και όχι από τα κρατικά ταμεία, όπως η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και καταλήγουν απευθείας στους ενεργειακούς ομίλους και εμπόρους.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν συνολικά 12,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 10 δις προέρχονταν από το Ταμείο Μετάβασης που τροφοδοτούνταν από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τα δικαιώματα ρύπων και τα υπερκέρδη των παραγωγών. Δηλαδή από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τα υπόλοιπα 2,5 δις ήταν κρατική επιχορήγηση, που όμως προερχόταν από τον αυξημένο ΦΠΑ, λόγω των αυξημένων τιμών ρεύματος και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή πάλι μέσα από τα τιμολόγια των νοικοκυριών!

Πρόκειται στην ουσία για μια αφαιμάξη του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος που δημιούργησε τεράστια κέρδη στα ταμεία των ενεργειακών ομίλων και εμπόρων, κέρδη τόσο μεγάλα που ακόμα και οι ίδιοι τα ονόμασαν **«κέρδη απρόσμενα και ουρανοκατέβητα»**.

Το ρεύμα που θα έπρεπε να είναι «κοινωνικό αγαθό» μετατρέπεται σε αγοραίο εμπόρευμα και οι τιμές του καθορίζονται από τα χρηματιστήρια της απάτης και τη «δίψα» για κέρδη των «Ενεργειακών Ομίλων».

Στην πραγματικότητα οι τιμές καθορίζονται στα χρηματιστήρια της ενέργειας από ένα καρτέλ βιομηχάνων και «αεριτζήδων» και ο μοναδικός λόγος των αυξήσεων είναι η βουλιμία τους για όλο και περισσότερα κέρδη. Και δεν είναι μόνο οι τιμές. Ο

ανταγωνισμός των ομίλων για την επικράτηση στην παραγωγή και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατέστρεψε και συνεχίζει να καταστρέφει τεράστιους ενεργειακούς, φυσικούς και οικονομικούς πόρους.

Η Ελλάδα ολόκληρη, από τα νησιά μέχρι το τελευταίο σύνορο της ηπειρωτικής χώρας, μετατρέπεται ραγδαία σε μια μεγάλη ηλεκτρική βιομηχανία που καμία σχέση δεν έχει με τα μεγέθη των πραγματικών αναγκών ηλεκτροδότησης της Χώρας. Τεράστιας κλίμακας βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εγκαθίστανται σε όλα τα βουνά, στις πλαγιές, στους κάμπους και στη θάλασσα. Εγκαταστάσεις που βάσει των δεδομένων της πραγματικής κατανάλωσης ρεύματος, **όχι μόνο δεν χρειάζονται, αλλά όπως οι ίδιοι οι διαχειριστές των δικτύων δηλώνουν δημόσια, απειλούν να τινάξουν στον αέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.**

Στην πραγματικότητα, αυτό που ονομάστηκε "μετάβαση", δεν γίνεται από τον λιγνίτη προς τις ΑΠΕ, όπως λέγεται, αλλά από τον λιγνίτη προς το φυσικό αέριο που πλέον έχει υποκατασταθεί από το σχιστολιθικό υγροποιημένο αέριο (LNG). Νέες μονάδες φυσικού αερίου κατασκευάζονται με ισχύ τριπλάσια από εκείνη των λιγνιτικών μονάδων που έκλεισαν ή υπολειπόμενες. Επί πλέον, εκτός από τους χώρους αποθήκευσης LNG στη Ρεβυθούσα - το νησί "δεξαμενή" του LNG - κατασκευάζονται και άλλοι τέτοιοι χώροι ή τερματικοί σταθμοί στην Αλεξανδρούπολη, στον Βόλο και στην Κόρινθο.

Παντού στη χώρα μας απλώνεται πλέον η **ενεργειακή φτώχεια**, καθώς πάνω από τρία εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος και το 40% των μικρών επιχειρήσεων δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς, κάνοντας ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων.

Η **ενεργειακή εξάρτηση** της χώρας ανέρχεται στο 81,4%. Στο πετρέλαιο η εξάρτηση είναι στο 97% και στο φυσικό αέριο 100%!!! Η Ελλάδα της εξάρτησης και της φτώχειας καταργεί πρόωρα τον λιγνίτη, το μοναδικό εθνικό της καύσιμο, ενώ οι άλλες χώρες της ΕΕ τοποθετούν την κατάργηση λιγνίτη και άνθρακα στο 2040 ή στο 2050, παρότι η ενεργειακή τους εξάρτηση βρίσκεται κατά μέσον όρο στο 57%.

Οι βαθύτερες αιτίες όλων αυτών των δυσμενών για τον λαό εξελίξεων βρίσκονται στην απελευθέρωση της ενέργειας και στις ιδιωτικοποιήσεις, που ήταν απαίτηση του κεφαλαίου και υλοποιήθηκαν από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Η «**Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας**» άφησε στην ουσία ελεύθερα τα τέρατα της κερδοσκοπίας σε έναν κλάδο που έχει τεράστιο τζίρο και ως πελάτες όλη τη βιομηχανία και ολόκληρο τον λαό.

Υποσχέθηκαν ότι η απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας θα φέρει ανταγωνισμό και μείωση των τιμών, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα όμως έφερε τεράστιες αυξήσεις τιμών, μείωση των θέσεων εργασίας, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και πρωτοφανή καταστροφή του περιβάλλοντος, μέσω της εγκατάστασης βιομηχανικών ΑΠΕ. Οι μοναδικοί που βγήκαν κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία ήταν οι ενεργειακοί επιχειρηματικοί όμιλοι, πόσω μάλλον που ακόμα και οι «επενδύσεις» τους πληρώθηκαν από τον πτωχευμένο Ελληνικό λαό ως φορολογούμενο και ως καταναλωτή ρεύματος.

Απολιγνιτοποίηση

Οι εξελίξεις, μετά την απόφαση της απολιγνιτοποίησης, στη Δυτική Μακεδονία είναι καταγιγιστικές και οδυνηρές σε ότι αφορά στην οικονομία και στην απασχόληση, αλλά και στην ενέργεια και στο περιβάλλον.

Πριν 3,5 χρόνια, στις 26/1/2020, στην Ημερίδα που οργανώσαμε ως ΑΡ.ΣΥ στην Κοζάνη, ξεσκεπάσαμε τα ψέματα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, για τα αίτια της απόφασης του για «τον ξαφνικό θάνατο» της λιγνιτικής παραγωγής, αποκαλύπτοντας κίολας τις πραγματικές αιτίες και τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Πιο συγκεκριμένα:

1. Είπαμε τότε ότι η απόφαση για το **πρόωρο κλείσιμο της λιγνιτικής παραγωγής** στη Χώρα μας, 25 χρόνια νωρίτερα από το όριο που βάζει η ΕΕ, δεν είχε κανέναν άλλο λόγο πέρα από τη συμφωνία του Μητσοτάκη με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη δημιουργία στη χώρα μας πύλης εισόδου του Αμερικάνικου LNG στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως, καθώς σήμερα, το 70% του φυσικού αερίου στη χώρα μας είναι LNG Αμερικάνικο ή Αμερικανικών συμφερόντων. Στην εταιρεία που διαχειρίζεται το LNG και είναι συμφερόντων Κοπελούζου, έχουν ήδη μπει η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Βόρεια Μακεδονία.

2. Είπαμε τότε ότι η απολιγνιτοποίηση θα προκαλέσει τεράστια μείωση της απασχόλησης, επιφέροντας τη φτωχοποίηση του λαού και την ερήμωση τελικά της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με όσα τεκμηριώνονται στην ειδική εισήγηση του ΤΕΕ/ΓΕΩΤΕΕ, όπου αναφέρεται ότι θα εκλείψει πάνω από 50% του ΑΕΠ και ότι χιλιάδες κάτοικοι θα εγκαταλείψουν την περιοχή.

Και σε αυτό το ζήτημα δυστυχώς επαληθευτήκαμε δεδομένου ότι:

- α. Η Δυτική Μακεδονία σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στη χώρα με ποσοστό 10,1%, γεγονός στο οποίο συμβάλλουν βεβαίως και άλλοι λόγοι.

β. Έως το πρώτο τρίμηνο του 2022, το 22% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είχε εγκαταλείψει τη Δ. Μακεδονία.

γ. Ξαναπαίρνουμε τα ηνία της ανεργίας, αφού έχουμε 5.000 άμεσες χαμένες θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες έμμεσες στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

3. Ήμασταν οι μόνοι που προειδοποιήσαμε τότε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η πρόωρη απολιγνιτοποίηση, θα είναι σοβαρότερες ακόμα και από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που θα επιφέρει! Αναφέραμε ειδικά ότι: α) το ντόμινο των κατολισθήσεων λόγω μη αποκατάστασης των ορυχείων θα καταστρέψει ολόκληρους οικισμούς, δημιουργώντας ένα δυστοπικό τοπίο, β) θα ακολουθήσουν αυταναφλέξεις των ξεσκέπαστων λιγνιτικών κοιτασμάτων που θα εκλύουν μονοξείδιο του άνθρακα, ενός ισχυρότατου δηλητηρίου με τρομερές συνέπειες για τους κατοίκους των οικισμών γύρω από τα ορυχεία, γ) τα νερά, λόγω του διαρρηγμένου και μη αποκατεστημένου υδροφόρου ορίζοντα θα μαζεύονταν οριστικά στον πάτο των ορυχείων, στερώντας πολύτιμους υδάτινους πόρους από τα οικοσυστήματα, τους αγρότες και τους κατοίκους, δ) δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάρρηξη του κοινού υδροφόρου ορίζοντα των 4 λιμνών της περιοχής Αμυνταίου (Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και Βεγορίτιδα), γεγονός που θα οδηγούσε σε μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή, και ε) η εκτεταμένη, αλόγιστη, χωρίς όρους και όρια εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ θα καταστρέψει ό,τι απέμεινε από το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ως έργα δημοσίου συμφέροντος χαρακτηρίζουν τις βιομηχανικές ΑΠΕ, ώστε να καλύψουν την περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρουν. Στην πραγματικότητα όμως **πρόκειται για έργα ιδιωτικού συμφέροντος και δημόσιας συμφοράς**, καθώς δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας, ενώ σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδρασή τους με τον περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας αναδεικνύονται ως τα έργα που έχουν πλέον τις σοβαρότερες επιπτώσεις!!!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διαχειριστές των δικτύων (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) υπάρχει ήδη κορεσμός του δικτύου, ενώ η παραγωγή από ΑΠΕ είναι υψηλή και η κατανάλωση στη χώρα χαμηλή. Οι διαχειριστές των δικτύων χτύπησαν την καμπάνα του συναγερμού. Όχι μόνο δεν χρειάζονται άλλες ΑΠΕ, αλλά οι συνδεδεμένες σήμερα, ισχύος 11 GW, απειλούν τα δίκτυα και τη χώρα ανά

πάσα στιγμή με γενικό μπλακάουτ. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος 24.000 MW και παρόλο που οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις σύνδεσης, οι εγκαταστημένες μονάδες δεν μπορούν να συνδεθούν, καθώς το δίκτυο είναι κορεσμένο. Για αυτό τον λόγο άλλωστε, αποφασίστηκαν - με την τελευταία Υπουργική Απόφαση του Σκρέκα - οριζόντιες περικοπές της τάξης του 5% σε όλους τους παραγωγούς των εν λειτουργία ΑΠΕ! Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκαν αντίστοιχες περικοπές και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, της τάξης του 70%, προκειμένου να εγκατασταθούν νέοι, που δυστυχώς θα ολοκληρώσουν την καταστροφή του χώρου!

Η Δυτική Μακεδονία ματώνει, όμως αντιστέκεται και νικάει!

Η κοινωνία στη Δυτική Μακεδονία αντιστέκεται, μπλοκάρει και διώχνει τους ανάληπτους εργολάβους της καταστροφής από τη λίμνη Πολυφύτου, και από το ηρωικό Νυμφαίο. Ακυρώνει τα σχέδια τους για χωματερή αμιάντου και στα πρώην ΜΑΒΕ. Αναγκάζει την ΤΕΡΝΑ να αποσύρει έργο 45 MW στα Πιέρια! Αντιστέκεται, δυσχεραίνει, ακόμα κι ακυρώνει τα σχέδια για την κατάληψη των πανέμορφων βουνών μας από θηριώδεις ανεμογεννήτριες στο Βίτσι, στο Βέρμιο,, στο Λέχοβο και στην Κλεισούρα.

Θα ακυρώσει τα σχέδιά τους στο Μπούρινο, στη Γαλατινή, στο Βατερό, στο Ξινό νερό. Στον Γράμμο, στον Σμόλικα και όπου αλλού πατήσουν το πόδι τους οι «πράσινοι» κονκισταδόρες!

Η ηρωική Καλαμιά αντιστέκεται και νικάει τους εργολάβους τις καταστροφής! Παρά τις απειλές, τους ξυλοδαρμούς και τις συλλήψεις, οι κάτοικοι είναι σε αγωνιστική επαγρύπνηση και δηλώνουν με μια φωνή: «Δεν θα περάσουν!». Τη σκυτάλη του αγώνα παίρνει το γειτονικό Βατερό, που οι «πράσινοι επενδυτές» επιθυμούν να τυλίξουν ολόκληρο με γυαλί και σίδερο. Η τεράστια πλειοψηφία των κατοίκων υπογράφει το εξώδικο ενάντια στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών και στις συνελεύσεις, δηλώνει ότι «θα γίνει της Καλαμιάς»!!! Το ίδιο και η Γαλατινή, η Σιάτιστα, η Πτολεμαΐδα και άλλες περιοχές!

Ο προβληματισμός με τις βιομηχανικές ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλος και όπως φαίνεται απλώνεται παντού σε όλη τη χώρα. Όπως και στους δυο προηγούμενους αιώνες, με το κάρβουνο, το πετρέλαιο και τον λιγνίτη, έτσι και σήμερα, υπάρχει μια αναπτυξιακή πρεμούρα, ένας ενθουσιασμός για τη νέα αυτή μορφή ενέργειας, που ορίζεται κιόλας ως "πράσινη" αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μορφές από τα ορυκτά καύσιμα, που θεωρούνται "μαύρες". Με πηγές που χαρακτηρίζονται ως ανανεώσιμες και καθαρές, παρόλο που τελικά

είναι αντίστοιχα καταστροφικές για το περιβάλλον! Για μια ακόμα φορά οι επιτακτικές καταναλωτικές απαιτήσεις και ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του πολιτισμού μας, καθιστούν την ανθρωπότητα ανήμπορη να δει τη μελλοντική περιβαλλοντική υποβάθμιση που πρόκειται να φέρει αυτό το νέο καπιταλιστικό ενεργειακό μοντέλο των ΑΠΕ, καθώς έχει ως βασικό στόχο του τη διατήρηση των ενεργειακών κεκτημένων και κυρίαρχων αναπτυξιακών πολιτικών της ελίτ.

Το νέο υπό επεξεργασία ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, που πολλοί ελπίζουν ότι θα φέρει λύσεις για την οριστική σωτηρία των μοναδικών μας οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά μας προσφέρουν (υγιές κλίμα, γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό κλπ.), **αναμένεται ότι δεν θα διαφοροποιείται ουσιαστικά από το ισχύον του 2008, βάσει των ρυθμίσεων του οποίου υλοποιείται σήμερα όλη αυτή η καταστροφή που βιώνουμε.** Άλλωστε, η εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ στον χώρο με σκοπό τον μηδενισμό των εκπομπών του CO₂ μέχρι το 2050, απαιτεί τον τετραπλασιασμό των εκτάσεων που έχουν καταναλώσει οι υφιστάμενες ανθρωπογενείς χρήσεις γης, που ήδη υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα. Τυχόν αλόγιστη επέκταση των χρήσεων αυτών στο μέλλον, **είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη απώλεια βιοποικιλότητας του πλανήτη στην ιστορία του, οδηγώντας στην περαιτέρω αλλοίωση του κλίματος.**

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

- ✓ Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι χρειάζονται μεγάλες πολιτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα για να σταματήσει το κεφάλαιο και οι κερδοσκόποι να ελέγχουν τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας! Για να γίνει όντως το ρεύμα κοινό αγαθό και όχι εμπόρευμα, απαιτείται **επανεθνικοποίηση - κρατικοποίηση ολόκληρου του ηλεκτρενεργειακού τομέα με στόχο την πλήρη κοινωνικοποίηση.** Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας ηλεκτρισμού αποκλειστικά δημόσιας, 100%, ενιαίας και καθετοποιημένης με εργατική και κοινωνική συμμετοχή στη διεύθυνση και σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, προσανατολισμένης στα λαϊκά συμφέροντα και μόνο. **Η εταιρεία αυτή θα πρωτοστατήσει χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες μορφές ενεργειακών πηγών με σεβασμό στην αειφορία, στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα, και συμμετέχοντας ενεργά σε μια νέα πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας,** ως μέρος της λύσης για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας για όλους και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών ζητημάτων.

- ✓ **Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του Ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ρύπων.** Διατίμηση στις τιμές του ρεύματος ανά τεχνολογία, βάσει του κόστους παραγωγής.
- ✓ Η τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, δεν μπορεί παρά να είναι μια μεταβατική μορφή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε αναμονή άλλων ενεργειακά αποτελεσματικότερων και οικολογικά ορθότερων λύσεων. **Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, με τον σημερινό τρόπο που είναι τόσο ισοπεδωτικός για τα οικοσυστήματα, τον πρωτογενή τομέα και τις ζωές μας, πρέπει άμεσα να σταματήσει.** Η συμβολή της Ελλάδας στο CO₂ του πλανήτη είναι άλλωστε τόσο πολύ μικρή, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς που γίνεται σε μια από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα περιοχές του!
- ✓ **Ας διατηρηθούν οι μονάδες ΑΠΕ που ήδη λειτουργούν, ας σταματήσουν όμως οριστικά τα έργα εκείνων που δεν έχουν ήδη εγκατασταθεί, ειδικά σε περιοχές όπου υφίστανται ενστάσεις των τοπικών κοινωνιών ή τεκμηριώνεται η ιδιαίτερη φυσική τους αξία.** Παράλληλα μπορούν να προχωρήσουν προγράμματα για την **εγκατάσταση ΑΠΕ σε χώρους έντονης ανθρωπογενούς δραστηριότητας**, όπως οι στέγες των σπιτιών, οι στέγες των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και των αδόμητων χώρων τους, οι διαχωριστικές νησίδες και οι παρόδιες ζώνες μεγάλων οδικών αξόνων, όπως η Εγνατία κλπ., εξαιρούμενων βεβαίως των γεωργικών καλλιέργειών και των βοσκοτόπων. Κατ' εξαίρεση εξετάζονται και μπορούν να προωθούνται κατά περίπτωση οι ΑΠΕ μικρής κλίμακας που αφορούν στο δημόσιο όφελος και στην ιδιοκατανάλωση (ΤΟΕΒ, Δήμοι κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις προτάσεις των κινημάτων και της τοπικής κοινωνίας.
- ✓ Να συνεχιστεί, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η **απρόσκοπτη λειτουργία των σύγχρονων αντιρρυπαντικών λιγνιτικών μονάδων Πτολεμαΐδα 5, ΑΗΣ Μελίτης, 5^η ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου** και να παραμείνουν ως εφεδρικές για περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι 4 επιπλέον μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Να μπει ένα σταθερό ποσοστό λιγνιτικής παραγωγής επί του συνόλου του ενεργειακού μίγματος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ✓ **Προϋπόθεση για τη λειτουργία των νέων μονάδων αυτών είναι όμως η λήψη όλων των καλά τεκμηριωμένων, γνωστών από χρόνια - και εφαρμοζόμενων με επιτυχία σε άλλες χώρες της Ευρώπης - μέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους,** που τόσο πολύ

έχει υποβαθμίσει τη ζωή των κατοίκων των οικισμών της άμεσης περιοχής των ορυχείων, όπως είναι ο Αγ. Δημήτριος, το Ρυάκι, η Μελίτη, η Αχλάδα κλπ., αλλά και του συνόλου των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής των ορυχείων και των ΑΗΣ. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην αντιμετώπιση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από το εξασθενές χρώμιο, καθώς και στην ορθολογική διαχείριση της τέφρας, αλλά και του συνόλου της εξορυκτικής δραστηριότητας γενικότερα. Αναφέρεται ενδεικτικά η ανάγκη χρήσης σωληνωτών (κλειστών) ταινιοδρόμων, ο ιονισμός στα σημεία μεταφόρτωσης, οι συνεχείς διαβροχές των δρόμων, η πλήρης απαγόρευση προσωρινών αποθέσεων ακάλυπτης τέφρας κλπ.

- ✓ **Επαναλειτουργία των ορυχείων Καρδιάς και Αμυνταίου από τη ΔΕΗ**, που αποτελεί τον μόνο τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο για την αποκατάστασή τους και το οριστικό τους κλείσιμο με την εφαρμογή όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων. Αξιοποίηση του εξορυσσόμενου λιγνίτη μέσω της μεταφοράς και καύσης του στις σύγχρονες μονάδες των ΑΗΣ Μελίτης και Πτολεμαΐδας 5.

Η ΔΕΗ έχει τη συμβατική υποχρέωση, ενώ διαθέτει και όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ορυχείων, ώστε να σταματήσουν οι κατολισθήσεις, να αποφευχθούν φαινόμενα αυτανάφλεξης των ακάλυπτων κοιτασμάτων του λιγνίτη, να αποκατασταθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο διαρρηγμένος υδροφόρος ορίζοντας και να αποτραπεί η αποστράγγιση των λιμνών του Αμυνταίου.

- ✓ **Απόδοση των αποκατεστημένων και των υπό αποκατάσταση εδαφών των ορυχείων**, που φτάνουν σε έκταση τα 200.000 στρέμματα, **στην τοπική κοινωνία** και όχι στις πολυεθνικές εταιρείες και τους ενεργειακούς ομίλους όπως γίνεται ήδη και σχεδιάζεται να γίνει στο μέλλον. Κατά προτεραιότητα εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών αναβλάστησης ή γεωργικής καλλιέργειας στις αποκατεστημένες εκτάσεις και παραχώρηση της χρήσης τους σε ακτήμονες, νέους αγρότες και συνεταιρισμούς. Δεδομένων των εξελίξεων που διαρρέουν στα μέσα επικοινωνίας, σε ό,τι αφορά τα σχέδια για τις εκτάσεις αυτές, η υλοποίηση της πρότασής μας αυτής απαιτεί συνεπείς και μαζικούς αγώνες, καθώς και δυναμική παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ένα από τα οποία είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
- ✓ **Ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων** Αναργύρων και Ποντοκώμης και εκκίνηση των διαδικασιών μετεγκατάστασης της Ακρινής, των Βαλτονέρων, της Αχλάδας και άλλων οικισμών.

✓ Σε ό,τι αφορά στις **τηλεθερμάνσεις**, για τις οποίες βρίσκονται σε επεξεργασία ή υλοποίηση, σχέδια τηλεθέρμανσης για την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο, χωρίς όμως να υφίσταται κάποια υπεύθυνη και δεσμευτική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με μια σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων, όπως:

- Το πραγματικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης των αναγκών κάθε πόλης.
- Το κόστος διάθεσης της θερμικής ενέργειας στις 3 πόλεις μετά την ολοκλήρωση των έργων.
- Τους παράγοντες που θα επηρεάζουν το κόστος της θερμικής ενέργειας και την ποσοτική επίπτωση του καθενός.
- Το τελικό συνολικό κόστος των επενδύσεων και ο τρόπος αποπληρωμής του.
- Τον χρονικό ορίζοντα εξασφάλισης της κάλυψης των αναγκών των 3 πόλεων με τη λύση που τελικά επιλέγεται ή θα επιλεγεί.
- Τις εναλλακτικές δυνατότητες για τη μόνιμη αντικατάσταση της θερμότητας από τον ΑΗΣ-Πτολεμαΐδα 5 σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του με πολιτική απόφαση ή λόγω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
- Τη δυνατότητα επέκτασης της παροχής και σε άλλους οικισμούς.

Εμείς επιμένουμε ότι στον κατάλογο των σχεδίων για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης πρέπει να μελετηθούν και να ενταχθούν και άλλες λύσεις, όπως:

- Οι λέβητες θερμού νερού σύγχρονης τεχνολογίας, με καύση λιγνίτη από επιλεγμένα κοιτάσματα της περιοχής, που θα δεσμευτούν για τον σκοπό αυτό σε ορίζοντα 10ετιών και με δυνατότητα απόληψης λιγνίτη ακόμη και με απλά χωματουργικά μηχανήματα.
- Τα συνδυασμένα συστήματα αντλιών θερμότητας με εξελιγμένους ηλιακούς συλλέκτες ή με ειδικούς φωτοβολταϊκά στοιχεία, που θα μπορούν να αξιοποιούν τη θερμότητα που χάνεται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σήμερα.
- Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε όλες οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες των κεντρικών συστημάτων τηλεθέρμανσης (παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της θερμικής ενέργειας στις πόλεις) να τιμολογούνται με την εκάστοτε φθηνότερη τιμή που πωλούν στο δίκτυο οι τοπικές ΑΠΕ και όχι με την αντίστοιχη υψηλότερη τιμή που

διαμορφώνεται χρηματιστηριακά. Εάν για κάποιες ώρες, η παραγωγή των ΑΠΕ δεν επαρκεί για τις καταναλώσεις αυτές (π.χ. νύχτα με άπνοια), η τιμολόγηση να γίνεται βάσει τη φθηνότερης μονάδας παραγωγής που λειτουργεί εκείνες τις ώρες (πάλι εκτός χρηματιστηρίου).

- Η δωρεάν παραχώρηση ηλιακών θερμοσιφώνων αποκλειστικά ελληνικής κατασκευής, σε μέγεθος ανάλογο των απαιτήσεων κάθε οικογένειας, στις μόνιμες κατοικίες όσων πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας το επιθυμούν, οι οποίες βρίσκονται εκτός των δικτύων του ζεστού νερού της τηλεθέρμανσης.

Κατά κοινή ομολογία φίλων μας και μη, η **Αριστερή Σύμπόρευση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία (ΑΡ.ΣΥ)**, τα τέσσερα χρόνια που εκπροσωπούταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τόσο μέσα, όσο και έξω από αυτό, στην ανάδειξη, αλλά και στην ίδια τη λύση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή μας. **Καλούμε τους ψηφοφόρους (φίλους, συναγωνιστές και κατοίκους γενικότερα) της Δυτικής Μακεδονίας να μας στηρίξουν ενεργά ψηφίζοντας τους υποψηφίους μας, ώστε η ΑΡ.ΣΥ να είναι και πάλι παρούσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αντιμετωπίζοντας τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις.**

Ρεύμα κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα!

Ρεύμα φθινό για τους εργαζόμενους και τον Λαό!

Κοζάνη 26-9-2023

«Αριστερή Σύμπόρευση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία»

